

Μαθητές του Γυμνασίου Βουνάργου

Γνώρισαν τη Φινλανδία και τον πολιτισμό της

Η τρίτη τάξη του Γυμνασίου Βουνάργου πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στη Φινλανδία από 1-5-99 έως 10-5-99, μέσω του προγράμματος κινητικότητας του ΕΠΕΑΕΚ.

Οι μαθητές πριν την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης είχαν χωριστεί σε τρεις ομάδες και με τη βοήθεια των καθηγητών τους ετοίμασαν εργασίες που περιείχαν πληροφορίες: η πρώτη ομάδα για τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση (εφαρμογές πολυμέσων και δίκτυο INTERNET), η δεύτερη ομάδα για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας και η τρίτη για την Αρχ. Ολυμπία και τους Ολυμπιακούς αγώνες καθώς και ιστορικά στοιχεία για τη Φινλανδία και τους Λάπωνες.

Εξάλλου, στη φάση της προετοιμασίας πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Τ.Ε.Ι. Πάτρας όπου είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα πολυμέσα και το δίκτυο INTERNET και να δουν τα Εργαστήρια Υπολογιστών, τον τηλεοπτικό σταθμό, το γραφείο Διασύνδεσης και το σύστημα τηλεσυνεδρίασης.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τους μαθητές του Γυμνασίου Βουνάργου και τους συνοδούς καθηγητές τους, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 5:40 το πρωί της 1ης Μαΐου με ενδιάμεσο προορισμό τη Βουδαπέστη. Εκεί, μια ευχάριστη έκπληξη τους περίμενε: ξενάγηση στην πανέμορφη πόλη που με τα μνημεία της και την ατμόσφαιρα της ενθουσίασε τους μαθητές.

Η επόμενη στάση και διανυκτέρευση ήταν στην πρωτεύουσα της Φινλανδίας, το Ελσίνκι. Οι μαθητές περιηγήθηκαν στην πόλη, περπάτησαν στους δρόμους της και γνώρισαν από κοντά τον τρόπο διασκέδασης των Φινλανδών σε μια μέρα γιορτινή, όπως είναι η Πρωτομαγιά.

Την επόμενη μέρα το μεσημέρι έφτασαν στον τελικό προορισμό τους, τη Βάασα, και κατέλυσαν στο ξενοδοχείο.

Κατά την διάρκεια της παραμονής τους στη Βάασα επισκέφτηκαν αρχικά το Πολυτεχνείο της πόλης· εκεί, μαθητές και συνοδοί καθηγητές είχαν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στους χώρους του και να δουν τη βιβλιοθήκη, το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Δημοσίων Σχέσεων, αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια. Τους έγινε παρουσίασή του υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού του Πολυτεχνείου καθώς και παρουσίαση εφαρμογών των πολυμέσων. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο INTERNET και με τη βοήθεια των καθηγητών τους και των Φινλανδών καθηγητών να καταλάβουν πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Επίσης επισκέφτηκαν δύο σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ένα Γυμνάσιο και ένα Λύκειο, όπου είδαν τις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια της Πληροφορικής, Φυσικής, Βιολογίας και



Στην αίθουσα του Πολυτεχνείου όπου ενημερώθηκαν από την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Πολυτεχνείου.



Στο μουσείο Micola της Βάασα.

πολυμέσων με σύνδεση στο INTERNET, overhead projector και συσκευή για slides. Επίσης κάθε σχολείο έχει τη δική του βιβλιοθήκη και, υπολογιστές συνδεδεμένους με το δίκτυο INTERNET.

Οι μαθητές ενημερώθηκαν για το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας και τη χρήση του INTERNET και των πολυμέσων στην εκπαίδευση. Παρουσίασαν και εκείνοι με τη σειρά τους τις εργασίες που είχαν ετοιμάσει για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημά και την Αρχ. Ολυμπία,

Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν με τους Φινλανδούς μαθητές και να συζητήσουν μεταξύ τους.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ακόμη την επίσκεψη σε δύο μεγάλες εταιρίες: τη **Wartsila NSD**, η οποία παράγει μηχανές πλοίων και την **SAAB** η οποία κατασκευάζει αεροπλάνα, αυτοκίνητα και

κινητήρες. Οι μαθητές του Γυμνασίου Βουνάργου, επισκέφτηκαν τα εργοστάσιά τους όπου παρακολούθησαν τη γραμμή παραγωγής.

Από τους στόχους όμως του προγράμματος δε θα μπορούσε να λείπει και η γνωριμία με μια άλλη πλευρά της Φινλανδίας: την καλλιτεχνική δημιουργία. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν και επισκέψεις σε δύο μουσεία της Βάασα το μουσείο **Nandor Micola** και το μουσείο **Ostrobothnia** στο οποίο οι μαθητές ξεναγήθηκαν και είδαν παλιότερα και σύγχρονα έργα.

Η τελευταία μέρα της παραμονής στη Φινλανδία ήταν αφιερωμένη στη διασκέδαση. Πραγματοποιήθηκε εκδρομή με λεωφορείο στο **Λούνα-Παρκ Σαρκανιέμι**, κοντά στην Πόλη **Tampere**. Στη διαδρομή απόλαυσαν το το Φινλανδικό τοπίο με τις αμέτρητες

λίμνες του. Στο Λούνα-Πάρκ έπαιξαν, γέλασαν και διασκέδασαν με την ψυχή τους μέχρι αργά το απόγευμα.

Η επόμενη μέρα ήταν η μέρα της αναχώρησης. Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε: αεροδρόμιο Βάασα, αεροδρόμιο Ελσίνκι, Αεροδρόμιο Βουδαπέστης, αεροδρόμιο Ελληνικού. Το πρωί της Δευτέρας, 10 Μαΐου τα παιδιά επέστρεψαν στο Βούναργο

Μαζί με τα δώρα για τους δικούς τους έφεραν και τις εμπειρίες, τις εντυπώσεις, τις αναμνήσεις τους. Γνώρισαν μια ξένη χώρα, την παιδεία της, την τεχνολογία, την βιομηχανική παραγωγή αλλά και την τέχνη, τον τρόπο ζωής και τη... διατροφή. Είχαν -και έχουν- τη δυνατότητα να κρίνουν, να συγκρίνουν, να προβληματιστούν, να προτείνουν.

Ένα είναι σίγουρο: **Κέρδισαν πολλά...**