

## ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Ένα πρωινό, στη χώρα των Νοουράγων, όπου τα καλοκαίρια είναι θερμά και υγρά και ο χειμώνας παγωμένος, οι κάτοικοι, έντρομοι, ανακάλυψαν - ένας ένας χωριστά- ότι έβγαλαν ουρά! Και τι δεν επινόησαν για να την κρύψουν. Φαρδιά παντελόνια, φουντωτές φούστες, ευρύχωρους ριχτούς σάκους. Καθώς, όμως, ανακάλυπταν ότι και σε άλλους φύτρωνε στο ίδιο περίπου σημείο μια ουρά, τα πράγματα άλλαξαν ριζικά. Η ουρά ξαφνικά αποδείχτηκε εξαιρετικά χρήσιμη για την κινητικότητά τους, αλλά και στη μεταφορά πραγμάτων, καθώς και στο άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας, όταν τα χέρια δεν ήταν διαθέσιμα. Οι σχεδιαστές ρούχων άρχισαν να τροποποιούν τα μοντέλα τους για την ανάδειξη και την αξιοποίηση του καινούργιου μέλους του σώματος. Και ξαφνικά, εκείνοι οι λίγοι που δεν έτυχε να βγάλουν ουρά, άρχισαν να φαίνονται σε άλλους «διαφορετικοί» και σ' άλλους σαν «φρικιά».

Τι ντροπή, Θεέ μου, άνθρωπος χωρίς ουρά!

Στην κοινωνία μας ζούμε καθημερινά περιπτώσεις αρνητικών στάσεων απέναντι στα άτομα που διαφέρουν από το συνηθισμένο άνθρωπο στην εμφάνιση ή τη συμπεριφορά. Η κοινωνία είναι αυτή που συχνά ορίζει « τη διαφορά» και το άτομο που υποφέρει από τον ορισμό. Η κοινωνία κατασκευάζει πολλές φορές αναπηρίες με τον τρόπο που αντιμετωπίζει το « διαφορετικό» και την οικογένειά του. Δημιουργεί έτσι ενοχή, ντροπή, φόβο κι ανασφάλεια στους γονείς και στα παιδιά τους.[.....]

Στις μέρες μας έχει γίνει παγκόσμια αποδεκτό ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα και ότι η αξία του ατόμου από μόνη της είναι ανεξάρτητη από τις ικανότητές του. **«Η ΑΞΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΤΗ ΖΥΓΑΡΙΑ».**

( Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου – Ζαχαρόγεωργα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών – από το Πολυθεματικό βιβλίο Γυμν. Για την Ευέλικτη Ζώνη – εκδ. ΟΕΔΒ, Αθήνα)